



## Vrij-denken in De Bleek, het Hart van de VVG

*opgesteld door Trudi Lambers Heerspink, Rianne Kobes, Ron van Hutten*

Tijdens de vorige eeuw domineerden op het kerkelijk erf op hoofdlijnen de orthodoxie en de vrijzinnigheid. Het waren tegenpolen die konden bestaan bij gratie van elkaar en bevonden zich naderhand in een achterhaalde cultuurstrijd met uiteenlopende zienswijzen en bijbeluitleg. Zowel de protestantse als de katholieke kerk is door secularisatie en sterfte sterk afgebrokkeld en dat geldt ook voor de vrijzinnigheid.

Ook zijn er inmiddels velen opgeschoven naar de linkerflank van het kerkelijk spectrum, waardoor je je kunt afvragen wat dit vrijzinnig denken anno 2021 inhoudt.

Vooraf is het een vrij, open en ruim geloven, zonder vaststaande dogma's waarin geen dichtgetimmerde geloofswaarheden en zekerheden voorkomen. Ten diepste vrij-zijn, hoort daarbij. Ook het openstaan voor wat er op je afkomt: wetenschap, cultuur, kunst, andere godsdiensten, openstaan voor het mysterie van het leven, de verwondering.

Steeds weer je geloof en denken tegen het licht houden; wat geloof ik nog, wat laat ik los?

En last but not least je eigen opvattingen ter discussie durven te stellen.

1

Enkele uitgangspunten binnen dat vrije denken zijn:

- Je eigen zielspad bewandelen, je roeping vinden en vervullen.
- Jezelf als goddelijk scepse! erkennen, zelfacceptatie, zelfrespect hoort daarbij, maar ook zelfliefde tot bloei laten komen.
- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor hetgeen je toevalt én voor je omgang met de ander/Ander.

Aan de hand hiervan kun je stilstaan bij je eigen ervaringen en je diepere gedachten en gevoelens. Het zielspad volgen betekent leven vanuit je diepste overtuigingen, steeds weer op zoek naar de zin van je bestaan en trouw zijn aan wat je ten diepste raakt. Het zielspad volgen is een zoektocht naar je innerlijke ruimte, om het geheim van het mysterie te ervaren in je leven.

Het Aramese Jezus-gebed begint met Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.

Het vermoeden rijst dat dit gebed dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het traditionele 'Onze Vader', zoals overgeleverd in de kerkelijke traditie. God als Bron van alle zijn, is in het Aramese gebed niet in de hemel, maar in het hier en nu, in het hart van mensen en de gehele schepping.

Uit deze bron, die bij uitstek het kenmerk van het gnostisch Christendom uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, willen wij putten.

Mede dankzij de gnostiek zijn we langzamerhand gaan inzien dat in alle mensen een goddelijke vonk aanwezig is, soms nog verborgen aanwezig, soms ook al zichtbaar.

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor hetgeen je toevalt, voor je omgang met de ander. 'Heb lief de ander, die is als jij'. De ander, die even kwetsbaar is, even nietig, maar ook even kostbaar is en mooi. Dit vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de ander, voor de aarde en al wat daarop leeft.

Natuurlijk kun je niet altijd kiezen wat je overkomt, het leven is weerbarstig en zit vol tegenstrijdigheden. Wél kun je zelf bepalen hoe je er mee omgaat; je bent immers zelf de regisseur van je eigen leven.

Langs welke weg kunnen we het Hart van de VVG invulling geven?

De volgende vragen kunnen ons daarbij helpen:

- Wat zet mij in beweging, wat inspireert mij?
- Via welke weg kom ik in beweging?
- Hoe blijf ik in beweging?
  
- Wat zet mij in beweging, hoe staan we in het proces van verandering?  
Door steeds weer terug te keren naar de zuivere bron, de Bron van al het Zijn, de bron van wat Jezus ons leerde.
  
- Hoe kom je in beweging? Door bezieling over te brengen, door de huidige activiteiten uit te bouwen, door leden te betrekken bij de organisatie en de activiteiten. Zorg dragen voor bekendheid buiten de eigen kring, waardoor ook mensen van buiten geïnteresseerd raken en het waardevol gaan vinden mee te werken, zodat levensvatbaarheid ontstaat.
  
- Om in beweging te blijven is continuïteit en regelmaat belangrijk. Dat moet beginnen bij de lezingen op de zaterdagmiddag. De VVG wil de zaterdagmiddag gaan inrichten als de vaste middag voor de eigen activiteiten die verder gaan dan alleen de Bleeklezingen. We denken dan bijvoorbeeld aan de 'Preek van de Leek', een literair café, noem maar op. Daarbij willen we activiteiten ontplooiën met een pakkende omschrijving en een vast motto, zoals bijvoorbeeld **'Huis van Spiritualiteit'**.  
Door de Open Deur-tijd op zaterdagmiddag te verplaatsen naar 12.00 tot 14.00 uur, is de kerkzaal daarna beschikbaar voor het voorbereiden en houden van de geplande activiteiten.